

Het wonderlijke windsel, Frederiek Nelissen

Hoog, heel hoog op een berg woont een meisje, zij leeft daar in een wonderschone wereld en is verbonden met alles en iedereen om haar heen.

Dan gebeurt er iets heel ingrijpends, dat doet haar besluiten weg te gaan, de berg af te dalen naar beneden.

Wanda ontmoet daar een andere wereld, Ziet daar vreugde, pijn en ook verdriet, maar begrijpen doet ze het niet en ze durft niets te vragen.

Dan is daar het windsel en zij besluit zich daarin te wikkelen. het maakt haar onkwetsbaar en sterk....vanaf dat moment verloopt haar reis toch iets anders dan zij misschien had gedacht.



een uitgave van ranonkel

Dit boek, voor zowel jong als oud is een modern sprookje, over hoe het meisje zich losmaakt van haar 'gouden' bestaan op de berg, afdalt naar beneden en op weg gaat.

Tastend, zoekend en alleen een nieuwe verbinding vindt, maar niet zonder eerst zelf door het oog van de naald te zijn gegaan.

Als schilder is Frederiek Nelissen (1965) intensief verbonden met levensprocessen en metamorfoses in het leven. In haar debuut klinkt ook dit thema door.

www.frederieknelissen.nl
www.ranonkel.org



ISBN 978-94-90563-00-4 NUR 274
Hard cover
29 x 18 cm
96 pagina's
Euro 24,50
ranonkel uitgeverij

