

Frederiek
Nelissen

Het wonderlijke windsel



ranonkel uitgeverij
Zutphen, 2011

Hoog, heel hoog op een berg
woont een meisje
in een wonderlijk klein paleisje.
Ze woont daar heel alleen,

of toch niet



Elke ochtend loopt ze omhoog
komt tree voor tree nader,
strekt haar armen uit,
naar de Zon,
haar vader.



In de nacht
komt moeder Maan
zingend wiegt ze haar in slaap,
heel zacht.





De sterren twinkelen,
willen met haar spelen.

Zij nemen haar mee,
om hemelse klanken
te delen.

De wind waait,
bladeren fluisteren zijn verhaal
het meisje luistert

ook
hoort zij klanken,
vanuit de diepte.
Is dat muziek?





Op haar berg
woont de oude eik.
Hij weet niets van muziek,
speelt liever wilde eikenspelletjes
onder zijn grillig knoestige kruin.

Alles is goed,
het lijkt
altijd zo te blijven



Overal waar Wanda komt
laat ze een stukje achter.
Het straalt nu een zacht groen licht.

Bij ieder die het vindt brengt het leven.



Verder gaat ze
door de stralen van de zon omhuld.

Verder gaat ze met haar daden,
waarmee ze de aarde rond en om verguldt.





ranonkel
uitgeverij

Colofon

illustraties en tekst

Frederiek Nelissen; www.frederieknelissen.nl

boekvorming

Ronnie Horstman; www.ranonkel.org

ontwerp

Margo Witte, Amsterdam

drukwerk

Mart Spruijt, Amsterdam

ISBN 978-94-90563-00-4 NUR 274

© 2011 Frederiek Nelissen

Wanneer je iets uit deze uitgave wilt gebruiken en/of openbaar maken in enige vorm is het noodzakelijk hieraan voorafgaand toestemming te verkrijgen van ranonkel uitgeverij, Deventerweg 81, 7203 AD Zutphen; info@ranonkel.org